



### **Ingrid Kaabers Pors' tanker om sit supersoldatår**

Når jeg ser tilbage på mit supersoldatår, bliver jeg helt rørstrømsk. Det har været et år, ulig alle supersoldatforgænger og ikke mindst et år ulig alt andet i mit eget liv. Et år med projekter, håb og drømme – og ikke mindst en rejse fyldt med læresætninger og oplevelser jeg vil mindes mange år endnu.

Vores supersoldatår har været uforudsigeligt: Verden har med pandemi og nedlukning budt på en anderledes hverdag og arbejdsrutine, men det har været udfordringer jeg ikke har skulle stå med alene. Nærmest modsat. Hvor verden har været et kaos til tider, har arbejdsprojekter og en forstående fleksibilitet været mit anker. På sekretariatet står der altid nogen klar til at hjælpe, om det er min bedre soldat-halvdel Mikkel eller en af de andre fantastiske mennesker der huses på Esromgade – man skal bare huske at spørge.

Bemandet med Sekretariat-hygge, oplæring og latterbrøl helt ned i maven, har dette været året hvor jeg fik mod til at søsætte drømme, flytte hjemmefra og vokset som menneske. Arbejdet har budt på alt fra hjemmeside-design-kurser, arrangementer i hele det danske land, nye bekendskaber og muligheder i alle regnbuens farver. Det har været et af de mest lærerige år i mit liv. Supersoldatprogrammet har rustet mig til at stå mere fast på egne ben og givet. Og når mit år runder af, så er jeg ikke den frivillige ildsjæl (med spæde ideer) jeg var engang: Nu er jeg en supersoldat med noget på hjerte og har lært værktøjerne og ved hvem der kan hjælpe til at nå i mål!

Til dig der søger – det er helt okay at være i tvivl! Det var jeg også. Men hvis der er en ting jeg har lært i det sidste år, så er det at et supersoldatår er mulighedernes år! Det handler bare om at tage dem! Så, tager du den her rejse? Det håber jeg, for jeg ved at dit år bliver lige så unikt som mit <3

God vind og lykke til!  
Ingrid, din lokale supersoldat <3

